

Verslag fiets driedaagse KBO Liesbos 2024

Met 10 deelnemers op de afgesproken tijd aangekomen bij Fletcher hotel De Klepperman in Hoevelaken. Na het lossen van de fietsen en bagage onder het genot van een bakje koffie de route en de planning besproken.

Omdat Jack van Leijssen en Wil Verhoeven wegens omstandigheden niet mee konden fietsen had Corry Chantrel de leiding en de route planning op zich genomen met ondersteuning van Theo Quicken

De eerste route zou 38 km zijn, het was wel warm maar met goede moed begonnen en tijdig gestopt in de schaduw en daarna bij een rustpunt voor fietsers met zelfbediening van koffie en thee en fris, halverwege de route zouden we langs een boerderij museum fietsen die van oude werktuigen kunstwerken had gemaakt en dat ook bereikbaar zou zijn via een binnendoor pad een karrespoor wat achter de boerderij zou uitkomen. Echter daar is Corry Chantrel ongelukkig gevallen en had veel pijn aan haar heup, Theo heeft het initiatief genomen 112 te bellen, Na een kwartier was de ambulance er maar concludeerde dat het niet gebroken was en haar daarom niet mee mocht nemen naar het ziekenhuis maar gaf wel het advies om een foto van haar heup te laten maken. Van fietsen is die dag niet veel meer gekomen enkele zijn bij Corry gebleven behalve de gene die de auto's zijn gaan halen om de fietsen en de onfortuinlijke op te halen. Uiteindelijk zaten we om zeven uur aan tafel. Na de maaltijd zijn Ad Toos en José met Corry naar het ziekenhuis gereden in Amersfoort en daar bleek dat haar heup wel gebroken was en werd Corry opgenomen in het ziekenhuis en de volgende dag naar het Amphia gebracht voor de heup operatie

Dag 2

Corry wilde dat we de fietsdagen zouden volmaken en hebben we samen besloten door te gaan. De tweede dag zouden we naar Spakenburg fietsen het was niet zo warm en hebben wel nog een paar keer een bui moeten schuilen met geluk bij de ergste bui hadden we het eetcafé Lot gevonden waar gehandicapt de bediening verzorgden toch ook weer mooi om aan te zien en mee te maken. Verder gefietst door de open polders langs het IJsselmeer. In Spakenburg aangekomen was daar de jaarmarkt zo druk dat we met de fietsen er niet door konden en via een omweg onze route hebben vervolgd naar de volgende stop voor even rusten en een versnapering. Na goed uitgerust te zijn stappen we weer op en via de route nummers terug naar het hotel.

Dag 3

Na een goede nachtrust en ontbijt vol frisse moet op de pedalen voor de laatste ronde Nijkerk / Voorthuizen / Barneveld / terug naar Hoevelaken de eerste stop was op het prachtige dorpsplein in Voorthuizen. Na de koffie met wat lekkers op naar de volgende stop „ De witte boerderij “

achter de molen een geweldige plaats met zelfbediening om te stoppen en te rusten Na deze stop waren wij al vroeg terug bij het hotel om onze fietsen op te laden en naar huis te vertrekken , na nog gewacht te hebben op het ophalen van de fiets van Corry.

Met alle pech en ongemak is het toch nog een onvergetelijke fietsdriedaagse geworden, Corry bedankt voor het uitzetten van de mooie routes met rustplaatsen en hopen dat je snel hersteld in ieder geval veel beterschap.

Note: Corry was na een paar dagen weer thuis om verder te genezen.